



KSSS Familjeskader till S:t Anna "Med ungdomar ombord" 7 dagar v 28.



Häng med på KSSS Familjeskader till S:t Annas skärgård i sommar (med chans på Fårö eller Norra Gotland)

Vi har några alldeles speciella smultronställen att avnjuta i lugnt temp i årets upplaga av KSSS södergående eskader som tar oss genom S:t Annas och Gryts skärgårdar.

Men viktigast när vi seglar med ungar är... att ungdomarna är med! Vi vet vad som får barn och tonåringar att hänga med på båten, vara aktiva och gilla läget och komma med ombord även nästa år. KSSS Eskadrar sätter lite fart på semestertillvaron med massor med bad på dagarna, kortspel, filmkvällar och allt annat som barn och tonåringar kan hitta på när inte föräldrarna är med...

Vi besöker fina gästhamnar och naturhamnar, där vi kan samlas på berget, grilla och äta tillsammans och har chansen att sitta och filosofera till långt efter solnedgången... Med preliminär start på Dalarö (Askfatshamnen) seglar vi genom skärgården, förbi Landsort och sedan mot S:t Anna och Gryt, där vi har erfarenhet av många fina naturhamnar. Exakt vilken väg ner, vilka hamnar och var vi sedan slutar bestäms av väder, vind och deltagarnas önskemål. Efter eskaderveckan kan de som vill ta sig vidare till Fårö eller Norra Gotland, eller fortsätta sin färd söderut eller hemåt.

Att segla eskader är fullt ös ibland, men man får också gyllene tillfällen att sitta i sittbrunnen och ta det lugnt, medan ungdomarna badar och blöter ner kompisens sittbrunn istället.

Eskadern en fantastisk seglingsform, inte minst när det gäller säkerhet. Vi har ett eskadermöte varje kväll där morgondagens rutt diskuteras och bestäms. Eskadern anpassas alltid efter vädret och följer den minst sjövana besättningens villkor. Vi kommer tillsammans segla mot bekanta men förhoppningsvis även nya etappmål. Frihet finns alltid att bestämma egen rutt men för de som vill seglar vi inom synhåll av varandra. Vi hjälps alltid åt så att alla blir väl förtöjda och kan komma iland.



Det finns en viktig regel: att alla barn upp till och med 12 år ska bära flytväst och att alla föräldrar hjälps åt att hålla koll på samtliga barn. När det gäller flytvästar finns inga undantag, men i övrigt finns inga skrivna regler. Man kastar loss när man vill och det är fritt fram att ta en avstickare från eskaderprogrammet om man vill ha en egen dag med familjen.



Eskadern startar preliminärt vid Askfatshamnen på Dalarö i Stockholms södra skärgård söndagen den 8 juli, och inleds med en gemensam kväll med bl. a. välkomstdrink, chips, utdelning av eskadertröjor till barnen och lite annat trevligt. Vi kommer ha ett par förberedda mål, men vi låter väder och vind styra dagsetapperna. Mer information om den preliminära planen skickas ut när det börjar dra ihop sig.



KSSS arrangerar i år även en familjeeskader norrut, en weekendeskader under Kristi himmelsfärdshelg och en tjejeskader. Dessutom finns möjlighet att eskadersegla i den härliga skärgården Kroatien! En chans att verkligen uppleva något unikt!

Läs mer om alla eskadrar på www.ksss.se/KSSS/Eskaderseglingar/

Ge dina barn ett härligt seglingsminne.

Segla KSSS familjeeskader i år!

Ring Johan Hedengren, 070-268 94 08, för mer information.

Läs mer och anmäl dig på: www.ksss.se/KSSS/Eskader/

Se bilder från tidigare eskadrar på vår Facebooksida. Sök "Segla med KSSS" på Facebook eller direktlänk: www.facebook.com/pages/Segla-med-KSSS/192383817542588/